

BONHEIDEN 3/11/2024

De veldloop van Bonheiden kon dit jaar doorgaan onder werkelijk schitterend (winter)weer .

Slecht 5 Beesten vonden de weg naar sportcentrum Berentode.

Amélie mocht de spits afbijten en ze stond met de nodige twijfels aan de start. Maar al snel bleken het geen nodige maar nodeloze twijfels te zijn.

Ze startte halfweg de groep, hield die plaats heel de wedstrijd vast en na een felle eindsprint kon ze nog 2 plaatsen opschuiven om als 12de (van 27) te finishen. Opdracht ruimschoots volbracht !

Erjen wou zijn fout van Roeselare (trage start) niet herhalen en startte in de voorste gelederen. Maar al snel moest hij ondervinden dat dit misschien ook niet de beste tactiek was.

Hij zakte langzaam aan weg tot de 17de plaats.

Bij een volgende keer iets tussen Roeselare en Bonheiden in, en we zijn er.

Dan was het de beurt aan "de grote jongens". Kobe en Wout vonden we terug in de lange cross, Elias in de korte.

Kobe was steeds attent mee voorin te vinden en ook Wout kon na een tijdje zijn wagonnetje aanpakken bij de kopgroep van acht.

Halverwege werd er stevig aan de boom geschud en Wout moest de rol lossen.

Kobe kreeg het ook even lastig, liet een klein gaatje vallen maar keerde even snel terug. Met het ingaan van de laatste ronde was het aan Kobe om aan de bewuste boom te schudden.

Hij liep enkele tientallen meters uit en kon , ondanks steken, een kleine voorsprong behouden tot aan de finish.

Ondertussen liet Wout zich ook niet onbetuigd in de achtergrond en hij kon uiteindelijk een 6de plaats versieren. Wat zijn wij allemaal "uiterst happy" dat hij terug op de goede weg is.

Dit moet hem echt vertrouwen geven ! En ik kan er maar één ding over zeggen, Wout : "we want more !"

De laatste wedstrijd van de namiddag was een kolfje naar de hand van Elias. Het wedstrijdverhaal werd heel simpel : de 1ste ronde was een studieronde.

Bij het ingaan van de 2de en laatste ronde, schudde Elias niet aan de boom (daar doet hij niet aan), maar haalde hij zijn kettingzaag boven. Niet schudden aan die boom, maar direct tegen de vlakke !

Zijn versnelling veroorzaakte net geen windhoos en in mum van tijd had hij een voorsprong van 50m en de overwinning was binnen.

Dat van de kettingzaag en windhoos is misschien allemaal wat overdreven, maar 't is soms toch indrukwekkend wat hij allemaal uit zijn spikes schudt....